



# Harmonikatræf i Bindslev

Af Marianne Andersen

Jeg har igen i år holdt nogle dejlige feriedage i Bindslev, sammen med min bedre halvdel, Helge! Selve træffet starter først om torsdagen, men der er mulighed for at campere hele ugen, så vi tog derop, og ankom søndag eftermiddag. Vi var

overraskede over at der var så mange allerede, men rigtig mange benyttede sig af det, til at se lidt til Nordjylland. Vi brugte selv de første dage på en tur til Skagen, vi besøgte Haven i Hune og havde selv besøg af gode venner og familie fra Fjerritslev.

## Jul i juli

Om onsdagen, en meget varm dag, var der nogen vittige sjæle, som havde fundet på at holde en forsinket julefrokost! Da vi boede lige i nærheden af dem, kunne vi følge slagets gang. De holdt traditionerne i hævd, juletræ med flotte kugler, nissedragter og julemusik! Efterhånden kunne vi se at der også kom noget indenbords, når trommeslageren kom zigzaggende på vej til toilettet! Ved ti-tiden om aftenen kørte de trætte og der blev stille.

Der blev spillet en masse buskspil rundt omkring på pladsen, folk fandt sammen og hyggede sig. Der var i det hele taget en god stemning og flinke mennesker at snakke med! Vi boede overfor Grenå Harmonikaklub, hvor min mor spiller. Fra torsdag aften gik det så løs med en masse god musik, det var umuligt at nå det hele, man var nødt til at plukke ud og overvære noget her og der.

## Masser af musik

Om fredagen fik vi så besøg en turist fra Horsens, Anders! Han blev installeret i vores fortelt, i et noget mystisk trekantet indertelt, bundet op med diverse snore og selvfølgelig fik vi det først rigget til, sent om aftenen, hvor der var regn og stormvejr!

Om lørdagen vågnede vi op til det dejligste vejr! Der foregår en masse her i byen lørdag formiddag, mange grupper sidder og spiller på strøget (nu er Bindslev altså ikke ret stor) der var



markedshandel og en masse liv , rigtig hyggeligt.

Vi hørte meget virkelig dejlig musik, Odd Arne Halaas fra Norge, han både spillede harmonika og sang fantastisk! Vi var heldige og fik en god plads lørdag aften, så det var ikke til at rive sig løs, den ene gode gruppe kom efter den anden! Ulsted Trykkogerensemble (bare navnet), Kun For Sjøv fra Brande og fra Sverige, Folke Lindquist! Der var så mange gode!

Søndag formiddag sad jeg udenfor teltet og spillede sammen med Anders og min mor. Der kom et par gående, som gav sig til at synge med og andre hoppede af deres cykler for at lytte! Jamen altså, Bindslev er da herlig!

