

# CYRK

## - Hvad er det?

Af Susanne Krog Holm

CYRK er navnet på landet som er befolket af havvæsener. En gang hvert hundrede år trues idyllen af en kraftig storm som vil udslutte menneskene, fordi de tror at de kan beherske naturen. Men én ting kan redde dem; Havets sang som gemmer sig i et skrin, ejet af den gamle fiskerkone. Desværre har konen givet nøglen til sin mand som drog ud på havet og aldrig vendte tilbage. Så nu må nøglen til skrinet findes, så havets sang kan spille stormen til ro.....



### Klubben med i teaterstykke

Men hvad laver sådan en historie i Klubnyt? Jo – CYRK er også navnet på et kultur "sammenstød" – eller samarbejde - som Komediehuset stablede på benene i august – 10 dage havde de til at skabe en times forestilling med lokale artister fra forskellige foreninger i Horsens og omegn. Og heldigvis blev Horsens Harmonika Klub også inviteret. 5 personer fra klubben stillede op – vi startede med lidt øvning onsdag aften – så kørte vi generalprøve torsdag – første forestilling løb af stablen fredag aften kl. 21.00 med stor succes. Lørdag blev forestillingen desværre aflyst pga regn – men søndag var vi på igen.

Vores del af historien bestod i at sidde på ladet af en Hanomag – første gang blev vi trukket over scenen af en fisker – alt i medens vi spillede "den er fin med kompasset" – anden gang havde vi fanget fiskeren til melodien "Det var på Capi" – og sidste gang på scenen var da vi skulle formildne færgemanden til at udlevere nøglen – og er der noget kønnere end "Hvem kan sejle foruden Vind" til det?!?

### Komediehuset

Det var en rigtig sjov oplevelse og endnu et eksempel på hvor meget forskelligt vores instrument kan bruges til. Vist havde vi vore betænkeligheder da vi sagde ja til at deltage – specielt fordi showet blev præsenteret som et anarkistisk freak show – men vi blev mødt af de sødeste og entusiastiske unge mennesker, som var med til at gøre det til en stor og sjov oplevelse.



CYRK projektet er kommet for at blive, da Komediehuset håber at kunne gentage succesen næste år og årene derefter. Så lad os håbe at Horsens Harmonika Klub får chancen igen – og at endnu flere kunne have lyst til at deltage. Se evt. flere billeder på [Komediehuset.dk](http://Komediehuset.dk).